

**"Pinja is positive,
expressive and active."**

Lär känna Pinja

Pinja är född 2008 och kommer från Finland. Hon kommer i augusti 2025 och stannar under ett läsår. Intressen är bl. a musik (sjunger), utomhusaktiviteter (skidåkning, vandring), kulturella aktiviteter och böcker. Hennes favoritämnen skolan är svenska, musik, matematik och biologi.

Kära blivande värdfamilj!

Här skriver Pinja. Jag är så tacksam när jag får skriva det här. Jag skriver detta brev på svenska så långt jag kan och jag byter till engelska någon gång. Så jag heter Pinja. Till min familj hörs min pappa, mamma, storbror och lillebror. Dem är på åldersordning där! Jag är mellanbarnet.

Ofta sportar vi med min familj. Vi har en stuga i Lapland och där vi älskar att åka slalom och skida. Vi också åker utomlands nästan varje år. I år har vi gått till Sverige med Sverigebåt en gång. Jag har varit på Sverigebåten så många gånger! We have a tradition with my family called pappa-barn-kryssning. That means that we go to the Sverigebåten with only the fathers and child of our near familyfriends. This tradition has been on so many years and so I've been also in Stockholm so many times. Jag älskar det! Men jag har varit bara i Stockholm och Haparanda. Jag har också bara åkt genom Sverige men jag aldrig har gått i andra platser än Stockholm. Så jag är jätteintresserad av andra platser i Sverige. Jag håller med musik. Jag älskar att lyssna på musik och spela musik. Jag sjunger också gärna. Jag går på gym med min kompis. Det är så trevlig att sporta och chatta med kompiserna på samma tiden. Jag älskar att läsa också. It calms me down and gives me time with no own thoughts. It gives me a rest from this moment. Also a time with friends is so important to me and I hope that I get a chance to spend a time with you, hostfamily, and with new friends in Sweden too.

Jag går på ettan i gymnasiet. Jag går på estetiska gymnasiet. Det är jätteroligt. Där har vi danslektioner, teaterlektioner, musiklektioner och vi har mer alternativ än i vanliga skolor. Min skola är stor. Or I think it is big because I live in a little city and I've been in really small school until now. I min högstadiet hade vi cirka 300 studerande och nu i gymnasiet har vi 1000 studerande. Så jag går på gymnasiet i andra stad. Det går en timma till min skolan med buss. Mina favoritämnen är kanske svenska och musik. Jag älskar språk. På gymnasiet började jag ny språket, spanska. Det är jättekul! Why did I choose Sweden as my exchange year country? I really love Sweden as a country. I've visited there many times. But I haven't really gotten the real side of the country. I want to learn the culture and the language. One of the biggest reasons was the language. First of all I love how Swedish sounds like. Also I have learned Swedish for four years now and I haven't really gotten the chance to talk Swedish. I really want to learn to speak almost fluent Swedish and I know it's not going to happen in a year. I have a dream that someday I study Swedish in University. I want also move to Sweden for sometime in the future. Also in general I want to get the experience about living abroad. I can't wait to experience everything new and interesting. As a person I am really smiley and positive and energetic. I am outgoing and talkative. I get excited really easily and I love to explore new things. Jag vill baka eller laga mat som är finska. Jag vill göra något roligt med er och visa er finska kultur också. Och absolut vill jag bringa som finska godis med mig så ni kan testa dem. Jag skulle vilja spela finska musik också och se vad ni tycker om det.

Jag kan inte vänta att jag ser ni och lär känna er!

Med vänliga hälsningar,

Pinja

See more
student
profiles



Educatius Nordic
Kungsporsavenyen 32
411 36 Göteborg